

Nieuwsbrief

Nr. 1 - December 2025

Toneelvereniging

De
Korenbloem



Op zaterdag 22 en zondag 23 november stonden wij in De Rustende Jager met de klucht 'Jan, de man die alles kan! Een vrolijke klucht, geschreven door Henk Roede, geregisseerd door Conny van der Drift.

Hoe het Jan inmiddels vergaan is na zijn saaie baantje in de kleinste gemeente van Nederland, vertelt hij zelf...

"Na mijn benauwde avontuur met de wat vrijpostige vrouw van de (ex-)burgemeester van Schaakdam, heb ik inmiddels mijn functie als nieuwe burgemeester met veel plezier opgepakt. Mijn belangrijkste taken heb ik maar gelijk doorgevoerd: Zo is Karin inmiddels 'Hoofd groenvoorzieningen' geworden en krijgt zij daarbij hulp van Kees, nadat hij zijn baan als baliemedewerker heeft opgezegd. Momenteel is Kees gespecialiseerd in 'tropische plantensoorten', zoals hij dat zelf noemt...

Alle baliewerkzaamheden zijn overgenomen door Dhr. Jacob Veenman, die er meteen voor heeft gezorgd dat zijn bouwvergunning voor het dakkapel werd goedgekeurd. Inmiddels heeft hij gelukkig de liefde hervonden, bij één van zijn exen...

Nienke de Boer is helaas nog steeds op zoek naar 'de ware', maar geruchten beweren dat zij iets zou hebben met een wiethandelaar in Spanje.



Berdine bedenkt zo haar eigen planetjes...



Het aanvragen van een ID-kaart valt niet mee...



Een geheime deal die niet zo soepel verloopt...



Wat denkt de burgemeester hier allemaal van?!

Burgemeester De Geus heeft inmiddels zijn ambt voortgezet in een gemeente met meer inwoners en heeft Berdine ten huwelijk gevraagd. Berdine heeft daarop "Ja" gezegd, onder voorwaarde dat zij een online lingerie-shop mocht beginnen, genaamd 'De Roze koffer'.

Wethouder Bert van Flost heeft een cursus fotografie gevolgd en beunt nu bij voor André Stolk, die inmiddels een eigen magazine is begonnen, waarmee hij vooral de 'High Society' volgt. Zo heeft hij binnenkort een exclusief interview met een beroemde actrice die ooit probeerde aan te pappen met een rijke baron.

Inmiddels hebben wij ook nog post gekregen op het kleinste gemeentehuis van Nederland. Zo kregen wij een mooie vakantiekaart uit Parijs. Daarop stond een prachtige foto van de Eiffeltoren en achterop nog een geschreven krabbel met de tekst 'Het is me gelukt, een lieve groet uit Frankrijk'. Alleen was de afzender vergeten er zijn of haar naam onder te zetten. Dus van wie deze mooie kaart was... géén idee.

Deze winter ga ik lekker even wat rust nemen en overwinteren in mijn mooie vakantiehuisje in Spanje. En dat doe ik niet alleen! Ik kwam laatst mijn oude vriendinnetje tegen van de kleuterschool. En het zou nog best wel eens wat kunnen worden tussen ons!"

Foto's: Paul Verhoeve. Kijk voor meer foto's op: www.tvdekorenbloem.nl

Reserveer alvast in uw agenda: 2 en 3 mei 2026

Wij spelen dan voor u:

Een gekkenhuis in 't ziekenhuis

Geschreven door Wilma Renes-Leertouwer

Regie: Conny van der Drift.

Zoals de titel van het stuk al doet vermoeden staat u ook dan weer een doldwaze avond te wachten. Wij starten begin januari met de repetities maar achter de schermen wordt er al hard gewerkt aan de voorbereidingen. Wat gaat u zien:

In het Catharijne Ziekenhuis heerst chaos. Wegens plaatsgebrek als gevolg van een verbouwing wordt zaal 13 in gebruik genomen. Een zeer verouderd hok zonder faciliteiten. De een na de andere verpleegkundige heeft zich ziek gemeld en hoofd-zuster Riny moet zich zien te redden met verpleger Ernst-Paul en de sullige, trage zuster Bep. Uit nood vraagt zij de twee interieurverzorgsters Janny en Ilona haar te helpen als verpleegster. Dan vult de zaal zich met patiënten. Het plekje bij het raam is zeer geliefd en zorgt daardoor nog wel eens voor verwarring. Gelukkig maakt dokter Bouwer regelmatig zijn ronde over zaal 13. Maar of de patiënten daar nu zo veel beter van worden...?

Tot ziens op 2 en 3 mei 2026!



Doet u mee?

Heeft u altijd al eens op het podium willen staan of jeuken uw handen om mee te helpen met praktische activiteiten zoals het bouwen van decors, grimeren of andere hand- en spandiensten ?

Meldt u dan aan als lid van onze vereniging of wordt vrijwilliger. U bent altijd van harte welkom. Onze vereniging is laagdrempelig en gezellig. Nieuwe leden (vanaf 17 jaar) hoeven geen toneel ervaring te hebben, alleen enthousiasme ! Wij repeteren op donderdagavond en als u interesse heeft mag u altijd op een repetitieavond kennis komen maken.

Neem contact met ons op via <https://www.tvdekorenbloem.nl/contact.html>

Toneelvereniging De Korenbloem wenst iedereen



gezellige kerstdagen en een mooi en gezond 2026!